

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Της Αστραπής και της βροντής η Κρήτη  
και των κελαϊδισμών και των αγώνων,  
των αιμάτων και των Τροπαίων η Κρήτη,  
των τυράννων ακίνητη φοβέρα,  
η Κρήτη, η Κρήτη.

Ω Κρήτη, όπως ολόχαρα σε βλέπουν  
τα μάτια τα θεικά της φαντασίας,  
άμποτε και τα μάτια τα δικά μας  
να σε ειδοούν της ελευτέρης πατρίδας  
τρανή κορώνα.

Κωστής Παλαμάς, Βωμοί

Εστι Δίκης οφθαλμός  
τώρα Λευθεριάς ψαλμός,  
τώρα Λευθεριάς τραγούδια,  
τώρα Λευθεριάς καμπάνες  
γεια χαρά σας δόλιες μάνες ...

Να γεράματα και νειάτα  
σε πυρρίχιο χορό!!  
Κόκκινη προβάλλ' η ράχη,  
Κόκκινο κυλά το ρέμα  
κάθε δένδρο, για ν' ανθίσει  
το ποτίζουν με νερό,  
της Ελευθεριάς μονάχα  
δεν ανθίζει παρά μ' αίμα.

Κωστής Παλαμάς

Χαρήτε Κρητικόπουλα!  
Τρανή στο Γένος χάρη  
Ναι! Στου Φιρκά του θρυλικού  
ωδόξα! -το κοντάρι  
που αγωνίες περισσές  
και πίκρες μας θυμίζει-  
ύψωσε τη γαλάζια μας  
του Βασιλιά το χέρι,  
κι αυτή, με τα' αρχιπέλαγου  
και των βουνών τ' αγέρι  
απλώνεται και μ' εθνικό  
καμάρι κυματίζει!

Ελ. Βρέλλος, «Εθνικό Πανηγύρι» (δημοσίευση  
στο περιοδικό «Ελλάς», Δεκέμβριος 1913).

Χαιρετίστε την Σημαία  
Που μια μέρα στο Φιρκά  
την κατέβασαν προστάται  
με πελέκια ναυτικά  
κι αν δεν φάνηκε στην άκρη  
γκρεμισμένων κονταριών  
όμως τώρα κυματίζει  
σε ψυχές παλικαριών ...

Γεώργιος Σουρής

Μεριάστε, κάστρα και νησιά και πολιτείες και χώρες,  
και σεις, Νίκες λευκόφτερες και Νίκες λευκοφόρες  
ανοίξτε δρόμο διάπλατο για να περάση η Κρήτη!  
Παλαίβοντας με τον Καιρό τον κοσμοκαταλύτη,  
πατώντας σε χαλάσματα, σε κόκκαλα σε στάχτη,  
γκρέμισε με τα χέρια της και το στερνό το φράχτη,  
που δράκοι τον εφύλαγαν, δράκοι τον είχαν κτίσει  
με χώμα απ' την Ανατολή, με πέτρα από τη Δύση.  
Έρχεται ψιλομέτωπη, μ' ορθάνοιχτες αγκάλες·

.....  
-καλώς την θυγατέρα μου, που λαχταρούσα να 'ρθει  
και χρόνια αιματοπνίγηκε, χρόνια θαλασσοδάρθη  
ακούραστα αρμενίζοντας μ' ολόρθο το κεφάλι  
απ' τ' ακρογιάλι της σκλαβιάς στο ελεύθερο ακρογιάλι.

.....  
Ιωάννης Πολέμης, Στην Κρήτη